

Gazzetta

Gotlandsspecial

Bele
on·tour

Årgång: 1

Nummer: 4- Uppföljaren

Ansvarig utgivare: Bosse Honjo



Senaste nytt

Bele Hockey är tillbaka på fastlandet. Hela laget kom välbehållna av färjan i Nynäshamn på söndagskvällen.

Vi fick under den gångna helgen se cirkus-Bele på två båtresor, en match och två kvällar på Hamnplan 5 i Visby.

I detta nummer av Gazzettan ska vi försöka summera helgen och fånga upp några roliga händelser som inte kommit med i de tidigare numren.

Dagens citat

"Jag ska till Indien imorgon och köpa nya njuror"

Dalle på båten hem

"Jag va lugn"

Hellström när han kommenterade lördagskvällen

Dagens sanning av Kenneth

Då Kenneth var ovanligt tyst under söndagen kom ingen sanning över hans läppar. Han verkade lite sliten och avvaktande. En teori om detta är att hans ordförråd tog slut under lördagen...

Fredagen

Resan började redan i Jakobsberg för många och laget fylldes på under resans gång ned till Nynäs. Här har det påbörjats ett intag av malthaltig dryck och senare på tåget även destillerad sådan. Vid tågbytet i Västerhaninge försvann en av spelarna.

Någon-*"Var är Tommy"*, och **Tommy**-*"Det var värt att vänta i en halvtimme"*, efter att ha utträttat ett naturbehov.

På båten senare under kvällen dracks ytterligare några öl och en spelare hakade av någon anledning upp sig på bilmodellen Saab. *"Jag hatar Saab"*. Peronen i fråga är tydligen mindre nöjd med sin Saab 900.

Ett visst brödrapar tog även chansen att sova lite på båten för att sen vakna och köra vidare igen.

Lördagen

Lördagsmorgon och samtliga blir väckta av telefonen. Troligtvis är det coach som beställt väckning till hela laget. Burdal dock som är säker på att han **inte** beställt någon väckning börjar skälla ut den automatiska rösten i luren...

Till frukost fick vi även veta att det var skor på som gällde på hotellet. Dalle hade ingen aning om var hans skor va. De återfanns dock senare i ett av rummen.

Efter frukost och lite vila upptäcktes att vi var omskrivna i lokalpressen. En måttligt populär högläsning i lobbyn följde. *"...Bele Hockey som blivit nationellt omskrivna för sin fysiska hockey i division IV Stockholm – eller som de själva kallar den – Iron League"*, Gotlands Tidningar17/3.

Söndagen

På söndagsmorgonen hittade Almendal en flaska whiskey på sitt rum. Det tog ungefär 30 min, för i stort sett, två personer att sänka den. Därefter blev det uppröjning och utcheckning. Efter utcheckning fick vi tillgång till spaavdelningen. Väl där missade Sr att klä om och tog ett stort steg ut i vattnet. I poolen upptäckte han sen att han hade sin "vattentäta" telefon i fickan. Den fungerade sådär efteråt...

Hemresan blev sedan klart mycket mer avslagen än ditresan. Och tydligen var vi ihågkomna på båten för flera frågade bl.a.hur matchen gick.



BESÖK SUPPORTERSIDAN FÖR MATCHREFERAT - BILDER - FILMEN OCH MYCKET ANNAT.